

Jürgen Todenhöfer

Ti dage i Den Islamiske Stat



Forfatter Jürgen Todenhöfer

Titel Ti dage i Den Islamiske Stat

- en rejse ind i terrorens gåde

Oversætter Flemming Chr. Nielsen

Omslag Jakob Hjort

Sider 250

Pris kr. 199,95

Udgivelsesdato 18. november 2016

På rejse i terrorismens moderland

Med en æske selvmordspiller og en skrøbelig garanti om frit lejede rejste den tyske journalist Jürgen Todenhöfer dybt ind i Islamisk Stat. Nu udkommer hans chokerende øjenvidneberetning fra terrorens moderland.

Udstyret med en æske selvmordspiller og en fotokopi af en sikkerheds-garanti besøgte den tyske journalist Jürgen Todenhöfer besatte byer som Raqqa i Syrien og Mosul i Irak. Hans farefulde rejse fandt sted i december 2014, inden IS-terrorister for alvor spredte død og ødelæggelse i Europas storbyer, men allerede dengang stod det klart, at masse mord på civile kunne være et skridt på vej mod etableringen af et verdensomspændende kalifat.

Jürgen Todenhöfers dramatiske øjenvidneberetning fra verdens yngste totalitære stat og hans samtaler med europæiske og arabiske IS-krigere er både chokerende og vigtig læsning. Hans rapport går tæt på den morderiske ideologi, der har 200 millioner muslimer og hele den vestlige verden på dødslisten, men er også en indtrængende formaning om at finde en effektiv strategi til bekæmpelse af terrorisme og en politisk løsning på voldsspiralen.

Den nu 76-årige Jürgen Todenhöfer er uddannet som jurist. I atten år og igennem fem valgperioder var han medlem af Forbundsdagen for CDU, men siden 1990 har han især arbejdet som kontroversiel kommentator og journalist og har skrevet en række bøger om Mellemøsten baseret på sine mange rejser i regionen.

Kontakt forlaget for farvebilleder fra Jürgen Todenhöfers rejse i Den Islamiske Stat og/eller interview med forfatteren.

”En imponerende, tankevækkende og intelligent bog.”

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

”Man behøver ikke altid at være enig med ham, men det mod og engagement hvormed Jürgen Todenhöfer rapporterer fra verdens kriseområder fortjener vores respekt. Nu fortæller han om sin farligste rejse til dato – ind i centrum af Den Islamiske Stat.”

Stern

Forlaget Bindslev

Ved Dammen 9
3480 Fredensborg
Tlf.: 20 24 16 67

forlagetbindslev@bog.nu
www.forlagetbindslev.dk