

Et usædvanligt groft bedrageri har ramt forlaget Dingbat og bogen Snyd & bedrag, der udkommer 20. november. Hvordan svindleren har båret sig ad er indtil videre et mysterium, men sikkert og vist er det, at han (eller hun) har set sit snit til ubemærket at liste af sted med den del af teksten til artiklen om P. T. Barnum, der kommer efter side 43 og før side 44 uden at hverken bogens forfatter, forlægger, redaktør, layouter eller trykkeri har bemærket det. At svindelnummeret overhovedet er blevet opdaget skyldes en tilfældig sammenligning af antal anslag i henholdsvis originalmanuskript og færdigtrykt bog. Opmærksomme læsere af bogens side 43-48 vil muligvis savne visse informationer om forbindelsen imellem George Hull og P. T. Barnum, men adskillige korrekturlæsere har intet haft at bemærke, så den bondefanger, der har været på spil, har tilsyneladende været omhyggelig med at vælge et tekstuddrag, der ikke er tvingende nødvendigt for forståelsen. Hvorom alting er skal læseren ikke snydes for oplysningerne om den første udstilling af Cardiff-kæmpen, de økonomiske mellemregninger og P. T. Barnums indtræden på scenen. Nedenstående side kan klippes efter de fire skæremærker i hjørnerne og vil så uden problemer kunne placeres imellem side 43 og side 44 og således gøre artiklen komplet. Skulle der blandt læserne være nogen, der kender svindlerens identitet eller de nærmere omstændigheder ved fupnummeret, er forlaget meget interesseret i at høre nærmere.



Både videnskab og religion

Til en begyndelse tog George Hull og hans fætter fem cents for et kig på den forstenede kolos fra fortiden. Prisen steg til 25 cent da de lokale aviser begyndte at rapportere om fundet, og da en kemiker og en palæontolog fra Yale Universitetet bekræftede, at det vitterligt var et fossil, fik adgangsbilletten endnu et nøk opad til en halv dollar. I religiøse kredse kunne man knap få hænderne ned over dette bevis på Biblens ufejlbarlighed. I Første Mosebog, kap. 6, vers 4 står der nemlig højt og tydeligt, at "Dengang (...) var der kæmper på Jorden."

At hans svindelnummer på én gang kunne narre videnskab og religion var mere end George Hull havde turdet håbe på. Hele arrangementet havde kostet 2.600 dollars i materialer, transport og arbejdskraft, og efter et par måneder kunne han sælge en andel af rettighederne til en gruppe lokale forretningsmænd for hele 37.500 dollars.

Men netop som alting kører i olie for George Hull, træder en ny svindler ind på scenen. Den tidligere museumsdirektør, P. T. Barnum, er interesseret i at udstille Cardiff-kæmpen i New York og tilbyder 60.000 dollars. Da hans tilbud bliver afslået, hyrer han prompte en skulptør til i hemmelighed at lave en afstøbning af kolossen og fremstille en nøjagtig kopi.