

MØD VERDENS STØRSTE SVINDLERE

Ny bog beretter om de mest spektakulære svindlere og fupnumre fra 1770 til i dag. Langt de fleste bliver svindlere ved en tilfældighed, mener forfatteren. Og deres ofre er ikke altid de dumme og naive.

Målt i rede penge var den svenske tændstikkonge Ivar Kreuger den største svindler i nyere tid. Selv den berygtede Bernard Madoff er en lille fisk i forhold til Ivar Kreuger, som i 1920'erne tiltuskede sig verdens fjerdestørste privatformue på en kombination af tændstiks salg og internationalt økonomisk bedrageri.

Målt i varighed konkurrerer et foto af Loch Ness-uhyret, to engelske skolepigers leg med alfer og en skakautomat fra slutningen af 1700-tallet om at være det svindelnummer, der har holdt folk for nar i længst tid.

Målt i brutalitet og kynisme er der kun få bedragerier, der kommer op på siden af det fupnummer, der blev udtænkt af Heinrich Himmler for at kickstarte Anden Verdenskrig.

Målt på en "langt ude"-skala konkurrerer den store schweiziske spaghetti-høst, bonsai-killingerne, den utrolige *bigon* og enkefru Tottenhams rædsler på hjemadressen Berners Street 54 om at være det mest groteske svindelnummer, der er gået rent hjem.

Og målt i offentlig ydmygelse er der næppe mange svindlere, der kan se sig slået af popsangeren Robert Pilatus eller quizedtageren Charles Van Doren.

"Snyd & bedrag" er en underholdende rundtur blandt verdens største bedragere og mest spektakulære fupnumre. Forfatteren har udvalgt 25 svindlere og typer af svindelnumre, som tilsammen tegner et broget billede af bedrageriets kulturhistorie. Den professionelle levebrødssvindler, som kendes fra talrige film og romaner, hører ifølge forfatteren til fåtallet. Langt de fleste bliver svindlere ved en tilfældighed. Og i modsætning til gængs opfattelse er det langt fra altid grådighed og dumhed, der kendetegner svindlernes ofre. Selv begavede notabiliteter som statsmanden Benjamin Franklin, forfatteren Arthur Conan Doyle og historikeren Hugh Trevor-Roper er blevet taget ved næsen. Det samme er utallige forretningsfolk, avisredaktører, forlæggere og filmfolk, som har været så uheldige at blive viklet ind i et godt gammeldags fupnummer.

Litteratur- og kildeliste kan findes på www.dingbat.dk.

Kasper E. Nielsen: Snyd & bedrag. Dingbat.
Udkommer fredag d. 20. november. 188 sider. Kr. 99,95

Med venlig hilsen
Forlaget Bindslev / Dingbat
Tlf.: 2024 1667